

Leerhuis najaar 2019

Hoe lees ik het Oude Testament?

Het Oude Testament bestaat uit allerlei soorten teksten en 'genres': geschiedenisverhalen, poëzie, wijsheid, profetie, geslachtsregisters, (apocalyptische) visioenen, en nog wel meer...

En toch geloven we dat al deze oude teksten gaan over de ene werkelijkheid en de ene God.

Hoe lees je het Oude Testament?

In deze leerhuis-serie staan we stil bij drie genres binnen het Oude Testament. Waar ligt de verbinding met onze wereld, onze God en ons eigen leven?

29 september

'Ach!'

*God zoeken met de **poëzie** van Klaagliederen*

13 oktober

Welke betekenis heeft Bijbelse geschiedenis voor vandaag?

*Wat kan ik met die oude en soms bizarre **geschiedenissen** van het OT?*

27 oktober

Wat is **wijsheid**?

N.a.v. Job, Spreuken en Prediker

Naast een inhoudelijk college is er zeker ook ruimte voor interactie.

Door: Bart Dubbink & Roelof Telgenhof

Voor: jong en oud, iedereen die zich wil verdiepen in het Oude Testament en ons leven

Tijd: 16.30, max. 1 uur

Locatie: Het Lichtpunt

29 september

'Ach!' God zoeken met de poëzie van Klaagliederen

'Niet klagen maar dragen, en bidden om kracht.' Dat is een oneliner die het goed doet als wandspreuk. En ongetwijfeld kan dit een bemoediging voor je zijn om te volharden in moeilijke situaties. In het Bijbelboek Klaagliederen klinkt een andere toon...

Deze middag staan we stil bij de poëzie van het Bijbelboek Klaagliederen. Een niet zo bekende dichtbundel, die over het geheel genomen een grote klaagzang is. Je leert iets over de achtergrond van de liederen. En verder denken we met elkaar na over de vragen die dit boekje oproept. Wat kunnen we leren van Klaagliederen in onze omgang met God? Bestaat er zoiets als 'gelovig klagen'? Welke plaats mogen 'donkere emoties' hebben in je relatie met God?

13 oktober

Welke betekenis heeft Bijbelse geschiedenis voor vandaag?

Iemand zei afgelopen week verrast tegen mij: "We hebben met de kring afgelopen zondag 1 Sam. 18-20 gelezen. Wat geweldig was dat, om te zien wat daarin staat, wat er gebeurt. En wat dat ook zegt over mij en over God."

Deze middag gaat over de betekenis van de oudtestamentische geschiedenisverhalen voor ons geloofsleven van vandaag. Deze verhalen zijn soms raar, hard, bizar en soms zelf komisch. Maar wat kunnen we daar mee voor nu? Is er bijvoorbeeld een 'leessleutel' om de geheimen te ontsluiten? Concreet gaan we met elkaar aan het werk met de geschiedenissen uit 1 Sam. 16-22. Hierover is de afgelopen weken ook gepreekt. We willen dit nog wat verdiepen.

27 oktober

Wat is wijsheid? N.a.v. Job, Spreuken en Prediker

'Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm' (Spreuken 11:24). Zomaar een spreuk die tot nadenken zet. Zoals al de drie boeken van wijsheid (naast Spreuken ook Job en Prediker) ons uitdagen en tot denken zetten.

Deze middag staan we stil bij het genre 'wijsheid' in het Oude Testament: Job, Spreuken en Prediker. Op catechisatie vinden jongeren dit vaak de leukste Bijbelboeken om mee bezig te gaan. En dat is niet vreemd: in deze drie boeken wordt geen genoeg genomen met aangeleerde antwoorden en de realiteit wordt nauwkeurig onderzocht. Je leert in een overzicht over het karakteristieke van deze drie (heel diverse!) boeken. En we gaan concreet maken wat deze boeken ons nu leren over God en ons leven.

Van harte welkom om een of meerdere van deze leerhuismiddagen mee te maken!